

## Septembertocht 2016:

Was dit jaar weer een hele week, dus het Oostwad was binnen bereik als de wind een beetje mee zou werken.

Er was een (mooie) mix van oude bekenden en enthousiaste nieuwe gasten aan boord.

Via Terschelling en Ameland bereikten we (al diepte peilend) Schiermonnikoog waar we het enige grote zeilschip in de haven waren.

Terug op weg naar het westen hebben we een nacht op het Wad doorgebracht onder een prachtige sterrenhemel.

Op donderdag al om 4 uur in de morgen vertrokken uit Terschelling om droog te kunnen vallen; een kans om op het Wad te lopen (in plaats van te zeilen).

Het was een heerlijke week met wind, zon en voornamelijk 's nachts af en toe een bui, echt nazomers in September.

(een week waarin we ook hebben gezien hoe een mossel zich omhoog werkt door het zand.)

